

Mina drömmar slår in för att jag vill det

För Pia finns inte ordet "omöjligt"



Vissa människor glömmar jantelagen "du ska inte tro att du är något" och försar fram genom livet. En av dem är Pia. Hennes oräddhet gav henne både ett kafé och en ny man. Fast i omvänd ordning.

AV MARIE CORNELIUSSON
FOTO: LENA ÖRITSLAND

Vad säger då människorna omkring Pia?

Ewa - lillasyster:

– Redan som barn var Pia väldigt bestämd, berättar Ewa Backman, Pias två år yngre syster. Pia skaffade sig jobb tidigt och innan hon flyttade hemifrån hade hon hela sitt möblemang klart med skinnsoffor och stereo. – Allt hon föresätter sig att göra, det gör hon. Inget mål är högt nog.

"Hon kan laga bilar också"

Ewa säger att Pia ärvt deras mammas konstnärlighet och pappans praktiskhet och till det lagt all deras samlade energi. – Hon kan sy lampskärmar, laga bilar och bygga kök. Ingen i släkten är lik Pia. Och samtidigt som Pia har tusen bollar i luften hinner hon också med att vara en varm generös person som

alltid har tid för sin familj och sina syskon.

Att det senare blev Bertilssons Stuga som blev Pias nya projekt tycker Ewa var roligt. – Men hade hon gått vidare med planerna med Göran Johansson så hade hon säkert lyckats med det också i slutändan.

Helen - väninna:

Helen Wiklund träffade Pia första gången när de båda gick med i föräldragruppen

i fotbollen. Sönerna var med i samma lag.

– Pia är en mycket energisk människa. Det upptäckte man direkt. Hon har alltid stora planer både när det gäller arbete och privatlivet. Som huset där har hon varit med och lagt taket och alla planer hon har för

"En positiv häxa"

Bertilssons Stuga med föreläsningar och människor ska komma samman.

– Inget hon gör är halvdant. Sedan har hon karisma. I deras vänninnehållande är det Pia som trampar på gasen och Helen som dämpar. – Ibland är jag rädd att hon ska jobba ihjäl sig men vi kompletterar varandra. – Sedan säger Pia själv att hon är lite av en häxa och

Det är fullt kring borden på Bertilssons Stuga i Delsjöområdet i Göteborg. Pia langar ut smörgåsar och bullar och läser högt ur dagens horoskop. "Veckan börjar i glädjens tecken men se upp..." En del av gästerna känner varandra men här finns också många som är ute på söndagspromenad och tar en fika. – Bertilssons Stuga är en institution i Göteborg. Folk har kommit hit i generationer, berättar Pia och håller upp kaffe. För ett år sedan tog hon över verksamheten. – Efter ett helt liv på Volvo hade jag plötsligt mitt eget kafé. Det känns inte riktigt klokt.

Fick en uppenbarelse

Pia, som är 42 år, är upp vuxen i Sollebrunn utanför Göteborg. Efter nian kände hon sig färdig med skolan och började arbeta. – Jag arbetade i en kemikaliefabrik och i en parfymaffär. Ja lite varstans. När jag blev 17 fick jag anställning på bandet på Volvo.

Nu basar Pia över kaféet Bertilssons Stuga, stället hon så länge drömt om!

Sedan har åren gått i rask takt, man, tre barn, skilsmässa och Volvokarriär. Men ständigt har drömmen funnits där om ett eget kafé.

– Overallt när jag rest eller varit någonstans har jag tittat på kaféer. Tänk "det var bra, det var dåligt, så ska jag också göra när jag får mitt eget". Så plötsligt en dag för tre år sedan fick Pia en uppenbarelse. Från ingenstans kom tanken. Hon skulle förverkliga sin kafédrom och kom munstyrelsens ordförande i Göteborg, Göran Johansson, som hon aldrig träffat eller kände, skulle hjälpa henne. Hon bara visste det!

– Så jag skrev ett mejl till honom. Lite om mig själv och att jag och han var lika och att jag ville träffa honom och berätta om min vision.

Och döm om Pias förvåning när svaret kom med vändande mejl. Visserligen hade hon skickat med lite bra energier – använt reiki – men ändå. Hon skulle få ett möte på en och en halv timme. Visionen som hittills bara funnits i hennes huvud måste nu konkretiseras. Det verkade inte helt enkelt.

Nu basar Pia över kaféet Bertilssons Stuga, stället hon så länge drömt om!

Niklas var lite svårflirtad, medger Pia, men med kärlekslist vann hon hans hjärta.

det kan nog vara sant om man menar i positiv bemärkelse. Hon brukar säga att kärlek och nyfikenhet på människor finns i centrum för allt hon gör.

Niklas - sambo:

– Det är ett spännande liv att vara ihop med Pia. Ena dagen är inte den andra lik, säger Niklas, Pias sambo sedan sex år. – Rädslan att misslyckas finns väl hos alla människor,

men Pia har kommit över den där barriären som gör att hon vågar ta kliven. Och han minns hur det var när de träffades på Volvo.

– Jag har totalt motsatt personlighet mot Pia. I min yrkesroll som konsult är jag väldigt reserverad när det kommer till det privata. Jag visste inte att Pia var intresserad av mig. Men så kom den där kvällen och after worken.

"Jag gör det på mitt sätt", tyckte Pia och ritade upp ett kafé precis som hon såg det i sitt inre. Sedan satte hon dit tankebubblor som sa hur hon ville att allt skulle fungera. – Jag var så nervös på ditvägen att jag nästan kissade på mig!

En ny vändning

Beväpnad med en chokladkaka kom hon till mötet. – Mörk choklad med svarta vinbär i ger bra energier, ett långt liv och är dessutom jättegod, så jag tänkte att han kunde äta på den medan jag presenterade mitt förslag.

Forts på sid 31



"Vi är totalt olika"

– Resten är historia, skrattar Niklas, som inte har något emot att bära disk under helgerna. – Men som jämtlänning är jag glad att Bertilssons Stuga ligger i skogen. ■

MINA DRÖMMAR SLÅR IN FÖR ATT...

Forts från sid 11

Pias vision var att bygga ett kafé i ett nytt sekelskifteshus i Färjenäs vid mynningen av Göta Älv, ett kafé som skulle få samma atmosfär och plats i hjärtat som Bertilssons Stuga hade för göteborgarna. Hon såg framför sig hur man skulle ha en arkitekttävling och hur en gymnasieskola med byggprogram skulle bygga. Hon ville att kommunen skulle gå in med pengar och själv jämförde hon sig med entreprenörer som kilarna i Jukkasjärvi som kom på idén med Ishotellet och Carl Jan med sin Grythyttan.

Mötet gav utdelning och Pia fick hjälp med att undersöka olika alternativ för att gå vidare med projektet. I samma veva ville Volvo permittera folk och Pia tyckte att hennes liv började ta en ny vändning. – Ofta är det ju så att drar man i en tråd så märker man hur annat också faller på plats.

Samtidigt insåg hon att kaféprojektet skulle ta för lång tid att förverkliga. Minst fem år. Så länge skulle inget avgångsvederlag räcka. Men allt har en mening och av en slump fick hon höra att Bertilssons Stuga – själva utgångspunkten för hennes kafédrom – var till salu.

– Det var inte klokt. Kaféet hade haft samma ägare i årtal och så just nu! Pia slängde sig på telefonen för att få tag på mäklaren. "Tyvärr", sa mäklaren, "affären är så gott som klar." "Men det är omöjligt det är ju jag som ska ha kaféet. Det vet jag ju", envisades Pia och fick ett möte i mäklarens bil på parkeringen utanför en stormarknad samma dag klockan fem.

– I 40 minuter satt jag och förklarade för mäklaren varför just jag måste överta Bertilssons Stuga. Några dagar senare hade Pia även träffat ägarna till kaféet och övertygat dem om att hon var rätt köpare. – Men det var jag också. Jag blev så glad. ■

Projektet vi Färjenäs las på hyllan men Göran Johansson kom till nyinvigningen av Bertilssons Stuga. – Fler skulle vara som han är. Tänk att han tog sig tid för att lyssna på min vision!

Och nu hjälper hela Pias familj till på Bertilssons Stuga. Sambon Niklas ilar med disken under helgerna. Men bara för några år sedan hade Niklas inte en aning om att han skulle bli ihop med Pia, bli sambo och hjälpa till på Bertilssons Stuga. Att Pia hade bestämt sig...

– Niklas var konsult på Volvo och sa aldrig något om sitt privatliv, berättar Pia. Pia som var pratsam och singel babblade på när de hade sina möten, men Niklas var förtegen. – Så en dag ringer han och berättar att hans ene son var sjuk. "Kan inte mamman ta hand om honom?" luskade Pia. "Nej, det är jag som har barnen den här veckan."

Fixat kärleksmöte

Pia blev eld och lågor och kontaktade Niklas uppdragsgivare och anklagade honom: "Varför har du inte sagt att Niklas är singel?" För att reparera skadan fick hon chefen att arrangera en efter work på en bestämd dag då hon själv kunde och se till att Niklas var där.

Kvällen kom och Pia, som var van att få som hon vill, var helt säker på att Niklas skulle ägna sig åt henne. – Men han brydde sig inte dugg mer om mig än alla de andra. När de satte sig och skulle äta tänkte Pia "nu kommer han och sätter sig bredvid mig", men inte...

Klockan ett på natten gav Pia upp och gick för att hämta sina kläder i garderoben. Då äntligen. – Att jag inte svimmade när han ställde sig alldeles nära och sa "är du intresserad av mig?". Och sedan den dagen har det varit Pia och Niklas och alla barnen - och Bertilssons Stuga. ■