

Pia rullade från bilarna till bullarna

Från bil till bulle. Pia Backman har själv satt rubriken på sitt liv. Efter 23 år på Volvo hade hon nått en position där lönen var bra och arbetsuppgifterna stimulerande. Då hoppade hon av och köpte Bertilssons stuga i Delsjöterrängen.

Hon har alltid varit ”en obotlig kaféromantiker”.

– Drömmen har jag burit med mig så länge jag kan komma ihåg.

Men drömma är ju en sak. Att göra slag i saken en helt annan. En helt ny värld. Ett steg ut i det okända.

– Klart att jag är rädd, men i rädslan för att ta nästa steg ligger risken i att man blir stående på ett ben för resten av livet.

Alltså tog hon språnget.

Pia har verkligen gått den långa vägen. Hon föddes 1966. Växte upp i Sollebrunn tillsammans med mamma, pappa, två systrar och en bror. 17 år ung, med enbart grundskola i ryggen, hände det som händer så många. Pia blev skoltrött.

– Vår familj var inte akademisk. Det var inget svårt beslut att bestämma sig för arbetslivet och en egen inkomst, säger hon.

Så tillsammans med pappa Leif åkte hon på anställningsintervju på Volvo. Eftersom hon strax skulle fylla 18 fick hon dispens, och jobbet på bandet var ett faktum. Inte nog med det. Hon flyttade hemifrån också, skaffade en lägenhet i Gårdsten.

– Pappa och mamma hade bestämt sig för att sälja huset i Sollebrunn och flytta in till Göteborg. Det gjorde saken lättare.

Pia började på bandet. Eller banan som hon själv kallar det. Satte på vindrutor och monterade instrument. ”Bundet”, kallar hon det jobbet i dag.

– Efter knappt tre år började jag köra truck och det var kul.

Jobbade kvällstid

Så kom första barnet. Pia var 21 när James kom till världen. Efter ytterligare ett år kom Simon och sedan var det dags för Amanda. I det låget hade familjen blivit delägare i

Askim-Särö taxi, och Pia kombinerade föräldraledigheten med att köra taxi – men anställningen på Volvo fanns hela tiden kvar.

– Jag återvände till trucken, men nu arbetade jag på kvällarna. Det var svårt att få ihop tiderna med alla småbarn.

Togs ut till ledarskapskurs

Så skilde hon sig, insåg att hon var tvungen att ha något på dagtid och sökte sig till produktutvecklingen. Arbetade med materialet till Volvos prototyper. Men Volvo är ett företag som letar internt. Nu var man ute efter framtida ledare. De personliga egenskaperna sattes före eventuell kompetens och Pia blev uttagen till ett ledarskapsprogram.

– Till en början arbetade man för att leva. Så kommer man till en punkt där det finns annat med i bilden. Man vill utvecklas som människa.

Pia fick utvecklas. Efter programmet fick hon ett jobb där hon arbetade med processen i fabriken i Torslanda och Gent. Det handlade om saker som verifiering, utfall, teknik. Det ledde så småningom till en tjänst inom produktutveckling där hon kompetensutvecklade konstruktörerna. Arbetade bland annat intimt med Chalmers och KTH i Stockholm. En ny utmaning. Ett nytt liv.

– Har aldrig trivts så bra som jag gjorde då, både med arbetet och kollegorna.

Rasande snabbt

Men så var det den där drömmen. Pia hade en idé om att bygga ett sekelskifteshus i Färjenäs. Skapa något som skulle hålla över generationer. Det gick så långt att hon fick träffa Göran Johansson för att diskutera sina visioner och när Volvo förra sommaren bestämde sig för att reducera personalen genom frivillig avgång med ett vederlag tänkte hon allvarligt. Men då kom frågorna. Hur snabbt skulle jag kunna realisera planerna i Färjenäs? Skulle avgångsvederlaget räcka? Svaret var nej. På alla frågor.

– Så jag beslutade mig för att stanna på Volvo. Det var då en arbetskamrat berättade att Bertilssons stuga var till salu – och då hände allt i en rasande fart.

– Skall man hoppa av skall man göra det



PIA BACKMAN – STUGSITTARE. Pia äger populära Bertilssons stuga i Göteborg, men ännu är hon bara praktikant i sin egen verksamhet. En dröm har blivit sann.

när det är som bäst. Det hade varit enkelt att vara kvar. Tryggt. Men också risk att aldrig få göra det man verkligen vill.

Omtumlande erfarenhet

Pia slutade. Tog sina 16 månadslöner och siktade på den där stugan. Det fanns ett 30-tal spekulanter. Alla med erfarenhet från branschen. Alla utom Pia. Hon hade bara sin dröm. Men ofta är passion en bättre egenskap än erfarenhet. De tidigare ägarna tyckte att Pia kändes rätt och när banken hostade upp de tre nödvändiga miljonerna var det hela klart.

– Det är omtumlande och jag har fortfa-

rande inte riktigt fattat vad som hänt.

Men drömmen har blivit verklighet. Den nuvarande arrendatorn fortsätter verksamheten våren ut, men efter sommaren är det dags för Pia att på allvar ge sig in bland bullar, kakverk, pajer och soppor.

– Nu praktiserar jag på mitt eget ställe, säger hon.

Dessutom sitter hon på skolbänken. Det är inte bara att dra på sig förklädet och sätta igång. Administration, ekonomi, skatteregler, lagar – det är mycket som skall pluggas in.

Men några stora förändringar kommer det inte att bli. Bertilssons stuga ändrar man inte

på hur som helst. Fast visst finns det idéer.

– Jag skulle vilja ha temakvällar på höstkanten. Visst vore det trevligt om exempelvis Jan Guillou satte sig framför brasan och berättade om sitt skrivande en kulan novemberkväll?

Omtåligt populär

1927 köpte Pelle Bertilsson stället att ha som sommarstuga. Den gamle olympiern arbetade som gymnastiklärare i Göteborg men ville känna landet.

Alla var välkomna ut och till slut blev gästerna så många att det som nu är Bertilssons stuga tog form. Det är ingen överdrift att på-

stå att stugan blivit omtåligt populär under årens lopp. 1968 (samma år som strömmen drogs in) fick Pelle Göteborgs stads förtjänstmedalj för att han skapat den här institutionen. Fyra år senare dog han, 80 år gammal.

– Jag tror att farbror Bertilsson kommer att le i sin himmel. Jag tror han skulle känna sig nöjd och glad, säger Pia.

Det handlar inte om att bli rik.

– Nä, skulle jag bara tänkt på pengar skulle jag ha stannat på Volvo. Det är annat som driver mig, säger Pia.

PEDER GRELL

031-62 41 50 peder.grell@pp.se